

CINEKID



DEVENTER

zondag 16 t/m
zondag 23 oktober 2016

*Hoera, 30 jaar Cinekid, dat gaan we vieren!
Cinekid is een filmfestival voor kinderen
van 4 tot 14 jaar dat jaarlijks
in de herfstvakantie
georganiseerd wordt
in filmhuis De Keizer.*



www.filmhuisdekeizer.nl

**FILMHUIS
DE KEIZER**

**HERFSTVAKANTIE
2016**

CINEKID.NL/LOCATIE

De films tijd

Siv Gaat Logeren

Catti Lene Edfeldt en Lena Hanno Clyne
NL/SE, 2016, 76 min., Nederlands gesproken.



Siv (7) gaat voor het eerst in haar leven logeren bij Cerisia, het nieuwe meisje in de klas. 's Avonds zijn veel dingen al een beetje anders dan Siv gewend is, maar 's nachts wordt het pas echt vreemd. Siv kan niet in slaap komen en wil papa bellen om haar op te halen. Maar het briefje met papa's nieuwe telefoonnummer zit in Cerisia's pyjama. Trouwens... waar is Cerisia? Siv gaat in het mysterieuze huis op zoek naar haar. Het huis ziet er 's nachts zo anders uit. Er komen heel veel deuren op de gang uit. Achter iedere deur wacht een nieuwe verrassing. Terwijl Siv piekert waar Cerisia kan zijn, beleeft ze wonderlijke avonturen. Ze ontmoet twee pratende dassen, die sprekend op haar knuffels Duimpje en Pinkie lijken. Vreemd, want ze had haar knuffels toch thuis gelaten! 4+

Mijn Naam is Courgette

Claude Barras
FR/CH, 2016, 66 min., Nederlands gesproken.



Courgette is de bijnaam van een 9-jarige jongen. Na de plotselinge dood van zijn moeder wordt Courgette opgevangen door politiemann Raymond. Raymond brengt hem naar zijn nieuwe huis. Het is een opvanghuis met andere kinderen van zijn leeftijd die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Het kost Courgette moeite zich op zijn gemak te voelen en de andere

kinderen moeten erg aan hem wennen. Na de komst van een nieuw meisje, Camille, begint hij zich thuis te voelen. Dankzij Raymond en zijn nieuwe vrienden in het huis vindt Courgette liefde en een nieuwe familie. 9+

Bollie en Bille

Alexandre Charlot
FR, 2013, 80 min., Nederlands gesproken.



Cocker Spaniel Billie is heel blij als Bollie, een jongen met dezelfde rode haren als hij, zijn nieuwe baasje wordt. De vader van Bollie is eigenlijk niet zo blij met Billie. En al helemaal niet meer als het gezin van het platteland naar de grote stad gaat verhuizen voor zijn nieuwe baan. Wat moet je nu met een hond in een flat? Bollie en Billie maken er het beste van, maar ondanks hun goede bedoelingen gaat er steeds weer iets mis. 5+

De Zoon van Winnetou

André Erkau
DE, 2015, 91 min., Nederlands gesproken.



Max is in zijn hart een echte indiaan, ook al is hij dik, bleek en draagt een bril. Wanneer hij zijn indianenpak aan heeft en in zijn tent zit, hoeft hij niet na te denken over zijn ouders die net gescheiden zijn. Max gaat graag naar het zomer-indianenkamp. Daar ontmoet hij zijn nieuwe vriend Morton, die zich helemaal geen indiaan voelt. Op een dag hoort Max dat het indianenpretpark een nieuwe zoon van Winnetou zoekt voor hun show. Max zet alles op alles om de rol te bemachtigen. 7+

lens Cinekid

Elliot & Me

Fintan Connolly

IE, 2011, 60 min., Engels gesproken, Nederlands ondertiteld.



De tienjarige Lucy is dolblij met haar nieuwe hond Eliot. Groot is dan ook haar verdriet als Eliot plotseling verdwenen is. Bijna nog erger dan de scheiding van haar ouders. Maar ze geeft de moed niet op en zet een spannende speurtocht op touw. Een mooi drama voor kinderen met indrukwekkende acteerprestaties van de jonge hoofdrolspeelster Ella Connolly. Deze filmvoorstelling wordt gestart met de Europese korte film *Home Sweet Home* (Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazenet, Stéphanie Paccolat, Frankrijk, 2013, 10 min.). 8+

Pettson & Findus

Ali Samadi Ahadi

DE, 2014, 89 min., Nederlands gesproken.



De oude Pettson woont alleen op zijn boerderij op het Zweedse platteland. Op een dag brengt buurvrouw Beda hem een katje - Findus - dat ze gevonden heeft in het bos. Findus is ondernemend en ondeugend, maar heeft ook een klein hartje. Het leven van de oude Pettson wordt een stuk leuker met Findus. Zeker als blijkt dat de kat kan praten. Bekend van de boeken en tekenfilms, maar hier gespeeld door echte mensen. 5+

The King of Ping Pong

Jens Jonsson

SE, 2008, 107 min., Zweeds gesproken, Nederlands ondertiteld.



Rille is een dikke tiener die naast het spelen van ping pong met zijn broertje Erik niet veel hobby's heeft. Hij heeft het gevoel dat zijn flamboyante vader - die gescheiden is van zijn moeder - niet zijn echte vader is, omdat hij zo weinig met hem gemeen heeft. Als hij achter de waarheid over zijn vader komt, lijkt dit het einde te zijn van de vriendschap met zijn broertje. *The King of Ping Pong* speelt zich af in het hoge noorden van Zweden. Dit levert een prachtig sprookjesachtig decor op voor dit unieke coming-of-age drama, die ook volwassenen zal aanspreken. 11+ Voor de film, vanaf 15.15 uur, kan je pingpongen in de foyer. Onder de bezoekers verloten wij een mini-pingpongset.

★
EUROPA CINEMAS
MEDIA-PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION



filmhuis De Keizer

Keizerstraat 78, Deventer.

Entree films € 6,50 (jeugdfilmfans € 5,50).

Kaartjes kopen en reserveren kan via
www.filmhuisdekeizer.nl

en tijdens kassa-openingstijden in het filmhuis.
Op werkdagen van 11.00 tot 13.00 uur kan je
telefonisch reserveren via (0570) 60 05 15.

Activiteiten

zondag 16 oktober

Feestelijke opening

Op de eerste zondag van de herfstvakantie openen we Cinekid en vieren we dat het festival 30 jaar bestaat! We starten met een heerlijk pyjama-ontbijt bij de film *Siv Gaat Logeren*. De hele dag ligt de rode loper voor je klaar en zijn er ballonnen, slingers, kinderchampagne en maak je kans om een boek te winnen.. Verder kan je voor € 1,- jouw eigen wafel op een stokje (van Crêpes en Smoothies) versieren en daarna lekker opeten. Ook zijn er kleurplaten en is er van alles om te knutselen. Vanaf zondag hangt er ook speciale Cinekidkunst aan de muren in de foyer.

De rest van de week kan je voor aanvang van de films ook wafels versieren, kleuren, knutselen en boeken winnen.

zondag 16 & donderdag 20 oktober

Pyjama-ontbijt met Siv

Kom bij ons ontbijten in je pyjama in de herfstvakantie!

Je mag in je mooiste pyjama of onesie naar de film *Siv Gaat Logeren*! Voor de film zorgen we samen met De Noorman voor een lekker ontbijt met broodjes, fruit, melk en een sapje. Een beschrijving van de film staat aan de binnenkant van deze folder. De entree voor ontbijt & film is € 10,-, jeugdfilmfans betalen € 9,-. Wil je zeker zijn van een plek? Koop dan op tijd een kaartje!

Reserveren is voor deze voorstelling niet mogelijk. 4+
zondag: ontbijt vanaf 10.00, film 11.00
donderdag: ontbijt vanaf 09.00, film 10.00

dinsdag 18 & donderdag 20 oktober

Animatieworkshop

Help mee met het maken van een echte animatiefilm! Mick Botterweg, animatiedocent van Studio Z, leert je hoe het werkt. Je mag je eigen personage verzinnen, maken én animeren en zo meewerken aan een mooie film. We werken met de zogenaamde stop-motion techniek, waarmee je je eigen geknutselde personages tot leven wekt. Na afloop zetten we de film op YouTube, zodat je hem aan iedereen kan laten zien! In combinatie met een filmkaartje is deze workshop gratis. Zonder filmkaartje betaalt je slechts € 2,-. 5+
dinsdag inloop tussen 14.30 en 15.45
donderdag inloop tussen 13.30 en 14.45

Kleurplaatactie

Voor en tijdens Cinekid kan je meedoen aan een kleurplaatactie. Lever uiterlijk zondag 23 oktober de speciale Cinekidkleurplaat van Pettson & Findus in en maak kans op een mooi boek van boekhandel Praamstra. Je vindt de kleurplaat op onze website, in het filmhuis en bij Praamstra.

Programma

	zo 16	ma 17	di 18	wo 19	do 20	vr 21	za 22	zo 23
<i>De Zoon van Winnetoe</i>	11.30				10.30			
<i>Pettson & Findus</i>	14.00	15.30	14.00			13.30		
<i>Mijn Naam is Courgette</i>	14.30	14.00	15.30	16.00	14.30	12.00	14.30	14.30
<i>Siv Gaat logeren</i>		13.30	13.30	15.30		11.30	14.00	14.00
<i>Pyjama-ontbijt met Siv</i>	10.00				09.00			
<i>The King of Ping Pong</i>		16.00						
<i>Animatieworkshop</i>			14.30		13.30			
<i>Bollie en Billie</i>			16.00	13.30	15.00	14.00		
<i>Eliot & Me</i>				14.00				